

*Accoord*  
*in lijn en woord*

Gedichten: Ruud van der Heijden

Ik denk en droom en dicht;  
't Zijn alléén maar woorders  
Van niet zó veel gewicht.  
Over dingen, die me  
stoorden.

Ik kijk 'n beetje rond  
En richt daarop mijn  
leven.  
Nooit maak ik het té bont.  
Maar ik zeg 't toch  
maar even!





Nog kleine klompjes  
droeg ik...  
'n lange korte broek,  
En durfde nog niet  
verder,  
dan ongeveer de hoek.  
De wereld leek...  
oneindig-  
en ik, ik was zo klein.  
Ik droomde koene  
daden...  
Als ik eens groot zou zijn!

En nou ben ik volwassen...  
'n Kerel als 'n boom...  
'k Heb alles al bekeken;  
en, weet je wâ'k nou droom?  
Ik droom van kleine klompjes  
en van de eerste klas.  
Ik denk met stille weemoed,  
hoe goed het toen toch was!



De bliksem flitst,  
de donder rolt,  
Het is alsof 'n paard daar holt.

De regen gutst,  
de wind die raast  
Of hij me van de sokken blaast

De hagel striemt  
m'n arm gezicht  
De bliksem bitst z'n valse licht.

Er helpt je dan  
Geén non-de-ju  
Geen schietgebed of paraplu



'n Nacht, toen Adam lekker  
lag te slapen,  
werd Eva uit 'n rib van  
hem geschapen.

Hij sprak : „Voor zo iets schoons  
dank ik U zeer -  
en ik heb nog veel meer ribben,  
Lieve Heer !”

Dank voor de bergen;  
dank voor de dalen.

Dank voor de ruimte,  
en sterren, die stralen.

Dank voor het goede,  
het onvermoede.

Dank voor de traan  
en de lach.

Voor water,  
't geklater  
in beek en in sloot.

Voor akkers,  
voor bakkers  
van 't dagelijks brood.

Dank voor de vrienden;  
voor de beminden

Dank voor de nacht  
én de dag.



't Leven is wachten,  
op iets wat nooit komt.  
Wat altijd 'n wens blijft,  
hoe je t' ook besomt.  
Daarom, stop 't jachten  
en maak je niet druk.  
Toon je maar tevree met  
... 't kleine geluk!

Ocharm, de jeugd van deze tijd,  
heeft bijna alles, dat's 'n feit.  
Maar mist  
de ware vreugden.

Wij hadden slechts 'n ouwe fiets.  
maar let 'ns op, dat bijna niets  
Waarop we  
ons verheugden.





Zo ben je nog 'n jonge kerel  
en vóór je 't weest 'n ouwe knar!  
Daar moet je niet teveel bij  
stil staan,  
want anders raak je in de war.

Zo ben je piep en loopt in  
luiers.  
in jeans of in 'n mini-rok.  
vliegt met 'n rotvaart door de  
jaren  
en zonder erg dan ben je stok!

De een dankt zijn aanzien  
aan durf en aan moed  
De ander meer aan zijn  
talenten.

De dokter, omdat ie vaak  
wonderen doet  
bij 't oplappen van zijn  
patienten.

De ene oogst roem, dan wel  
publiciteit  
door 't kwelen van simpele  
coupletten.

Maar Albert Heijn haalt de  
onsterfelijkheid,  
door goed op de kleintjes 'te letten!



Daarginder  
zingt

Al zie je 'm niet  
Het winterkoninkje z'n lied:  
En in de struiken, leeg en kaal  
Hoor je z'n klinkende verhaal  
't Kan vriezen, dooien,  
wat 't wil,  
Die kleine bard krijg je.  
niet stil!  
En spoort de wind  
de wolken aan,  
Om plaats te maken  
voor de maan  
Dan is daar nog,  
heél laat, heél lang  
't Winterkoninkjes gezang!

Vrienden, die staan dag en nacht  
voor je klaar.

In slechte en betere tijden.

Vrienden, die steunen en sterken  
elkaar.

Ze trekken te samen ten strijde.

Vrienden, die laten je nooit in  
de steek

Ze zullen je niet laten zakken.

Ze zijn er op Zondag, maar  
ook door de week

en nemen elkaar nooit te pakken!

Vriendschap, dat is er niet voor  
één ogenblik,

Het verdwijnt, nooit of te  
nimmer.

Vrienden, dat ben je door dun en  
door dik.

Vrienden, dat ben je voor immer!



Stap altijd met  
je goeie been uit bed.  
Dan is de dag  
al goed begonnen.  
En als je dan  
niet op je rimpels let,  
Heb jij de ochtend  
overwonnen!



't Leven heeft z'n zon-  
en schaduwzijden.

Zowel voor Zondagskind  
als zielepoot.

Twee dingen echter zijn  
niet te vermijden.

En dat zijn : de belasting  
en de dood !

"t Leven is één grote „als“  
Je hebt 't niet zó in de gaten  
en je haalt je op de hals  
wat je beter maar kon laten;  
„als“ je het geweten had,  
„als“ je het maar kon bevroeden,  
„als“ je het maar had ingeschat,  
had je 't hoop kunnen  
verhoeden !

„als“ het jou maar was verteld,  
of geleerd in wijze lessen,  
had je nou al 't statiegeld -  
plus nog al de lege flessen!





Morgen wordt 't  
beter;  
Kan 'k het leven  
aan.

's Avonds is het  
knudde,  
Morgen zal 't weer  
gaan!

Vergeeten zijn m'n  
tranen.

'k Ruil ze voor in  
lach;

Als de zon gaat  
schijnen

...Knuffel ik de dag!





Komt liefde maar van  
ene kant,  
Moet d'ander het bezuren.  
't Houdt 'n blauwe Maandag  
stand.  
en 't zal maar even duren.

Komt het van weerszij  
tegelijk,  
Kan heel veel het bedreigen,  
Maar 't staat dan als 'n  
sterke eik.  
Is niet kapot te krijgen!



De vreugde van 't leven,  
die zit niet zozeer  
In 't hebben, in 't krijgen,  
in 't winnen.

Je vindt 't veel vaker,  
veel eerder,  
veel meer

In 't vredig gevoel  
bij jou  
binnen!





Vandaag  
vond ik  
'n veugelke

Ik weet nie  
wâ vor soort,  
't Hâ iet  
an z'n vleugelke.

't Kon nie goed mir  
voort.

Ik zette er wâ bij;  
't Ging drinke  
en wâ pikke...

En niemand was zô blij  
als 't veugelke...  
en ikke!



De drank én de wijsheid,  
die gaan nooit  
te saam.

Ja, Noach kan li dat  
vertellen,

Wie brast en wie boemelt,  
die wordt  
onbekwaam,

Zodat hem de kwalen  
gaan kwellen!



Mijn Vaders

Zonnebloemen

zijn allemachtig

hoog.

Je moet er hem om

roemen;

Ze zijn in lust voor

't oog.

En bij die reuze-

kanjers

Daar leer je need'righeid,

In Vader zijn kuintje.

Daar heerst

tevredenheid!



Vroeger was bejaard  
niet afgeschreven,  
en je telde volop mee!  
Nu is zestig plus  
't einde van je leven.  
Met „pensioen” ben je  
passé!

Uitgeblust ben je  
en overbodig -  
en men is je graag gauw  
kwijt.  
Goede raad heeft niemand  
nou nog nodig.  
Je bent oud dus ....  
uit de tijd.



In 'n wereld  
vol van  
tranen.  
Ben je zelden  
zorgeloos.  
Zij die zich  
gelukkig wanen;  
merken gauw  
geluk is broos.  
- Dus als je  
gezond mag blijven,  
als je blakend  
blijven mag.  
Ga niet kommeren  
of kijven,  
maar geniet  
van elke dag

Al heeft de winter  
huisgehouden,  
De zon wint elke dag  
aan kracht.  
En uit de lucht verdwijnt  
het grauwe,  
't Lentelicht verjaagt  
de nacht.  
't Is eerder zomer dan  
je dacht.







De avond valt;  
't geluid verstomt.  
Al wat je hoort,  
dat is de stilte.  
De dag, die zich  
in nacht vermomt,  
de warme zon,  
vlucht voor de kilte.  
De avond valt,  
het land ligt stil.  
De tijd is daar  
om te gaan slapen.  
En hij, wiens slaap  
niet lukken wil,  
die neemt 'n borrel,  
of telt schapen!

Er zit, hoog in de berkeboom,  
in leeuwerck  
te zwijgen.

Hij droomt zijn warme zomerdroom,  
de sneeuw  
ligt op de twijgen.

Die vogel, op die berketak  
hij denkt  
aan dwaze dingen.

Maar lijdt daar stil zijn ongemak  
en heeft  
geen zin in zingen!

Maar, als het straks weer lente  
wordt ...

voelt hij  
zich als herboren,  
dan is de dag voor hem te kort,  
om zich  
te laten horen.

Vijf harige rupsjes zaten,  
vraaten grote gaten,  
in 't geurig groene blad -  
Ik peinsde : „Zou ik spuiten?  
Maar... ik bleef er liever buiten  
Tegen min „aard" was dat!  
Ze gaven wel wat hinder,  
de opbrengst werd wat minder  
maar.....  
volgend jaar...  
da's zonneklaar  
wordt elke rups  
in mooie, bonte vlinder !





„Ongs bin zuunig,  
zeggen Zeeuwen.

Alle mensen weten  
dat.

Zelfs de muizen  
en de meeuwen  
zijn er mager als  
'n lat.

Maar...

bij 't vrijen, merk je spoedig  
zijn de Zeeuwen lang niet  
mís!

Kussen doen ze overvloedig -  
Omdat kussen -  
gratis is!

Wie zag wel eens spinnen spinnen?  
Lette op hun ragfijn spel?  
Zag 'n bijenkorf van binnen?  
Of lette ooit op 'n libel?

Wie keek wel eens naar de mieren?  
't Voorbeeld van geduld en vlyt,  
gaf z'n aandacht aan de pieren,  
zomaar voor de aardigheid?

Wie zag wel 'ns muggen dansen,  
op 'n zwoele zomerdag?  
Lette op hoe rupsen schransen?  
bij hun toomloos vreetgedrag?

Heel die kriebelende handel,  
hier en daar muskend heel vaak,  
heeft toch door zijn levenswandel  
allemaal een eigen taak!



Op scheve schaatsen  
schuiven wij,

Op de ijsbaan van 't leven.

Af en toe wel 'ns dir neven

Meestal netjes in de rij-

Die glijbaan is als ijs zo glad.

'k Vraag me af, hoe vaak we  
vallen.

Soms alleen, soms met z'n allen,  
Blauwe bulten op je gat!

Maar toch kom je overend.

Wrijft 'n keer je zere plekken,

Die je telkens zult ontdekken.

Och, je raakt eraan gewend!

Hebzucht, begeerte en  
honger naar macht,  
hebben al heel wat  
ellende gebracht.

Maar godsdienst voor  
Allah of Boeddha of God,  
maakten ook legio  
levens kapot.





Het vuur was uit,  
de nacht was donker.  
En niet het kleinste geluid  
weerklonk er.  
Ik had de dag voorbij  
zien gaan.  
En wachtte op het licht  
der maan.  
Geen enkel manelichtje blonk er  
toen zei iemand in 't  
aarde donker:  
„Al blijf je hier ook uren staan,  
Er komt géén licht;  
't Is nieuwe maan!”





Wat is het  
toch  
afschuwelijk en  
ellendig:  
Zon naakt strand  
in ons  
Hollandse klimaat.

Het weertje is hier véél te  
onbestendig,  
voor 'n Adam in z'n paradijs ornaat!

En als U toch z'n oord ins  
gaat bezoeken,  
voor zaken of misschien wel  
voor de pret;

Vergeet dan niet: Uw jaeger-  
onderbroeken,

Uw geitenharen sokken .. en...

Uw pet!



Al zijn er van die  
dagen,  
Dat ik constant moet  
balen.  
Toch maak ik me  
geen zorgen,  
Het komt wel weer  
terecht!  
Na alle regenbuien  
Zie je weer  
Zonnestralen  
Er komt beslist  
in morgen,  
Dan gaat het  
minder slecht!

Ik minde, toen ik vijftien was  
Het mooiste meisje van de klas.  
Ze zat niet ver van mij vandaan  
Had geen benul van mijn bestaan.  
Maar och, dat deedde mij toen niet  
Ze was en bleef mijn favoriet.  
Totdat ik van de school af ging.  
Daarna bleef de herinnering  
Aan 't mooiste meisje van de klas  
'k Droeg in gedachten dan haar tas.  
en bracht haar in mijn droom naar huis.  
Gaf haar 'n kus zelfs per abuis  
Maar och, ze zag me nog niet staan  
Toen ben ik aan 't werk gegaan.  
Het dromen was voorgoed voorbij.  
Maar zij bleef altijd toch voor mij  
Hoewel ze onbereikbaar was  
't Mooiste meisje van de klas





Goed of fout,  
kun je pas weten,  
Als je 't ondervonden hebt.  
Je kunt passen;  
je kunt meten.  
en nog word je vaak genept!  
Goed of fout,  
moet je maar gokken  
en heel vaak zit je verkeerd.  
Maar.. al zit je  
met de brokken..  
Toch heb je nog wat geleerd!

'n Ieder heeft recht op 'n beetje  
geluk.

Zo'n enkele keer in 't leven  
't Bestaan is al hard en je  
hebt 't vaak druk

Wat geluk, dat is niet overdreven.

Toch zijn er wel stumperds, die  
zit het nooit mee  
Omdat hen ellende blijft plagen.  
Die zijn met 'n schijk van geluk  
al teveer.

Je zult ze haast nooit horen  
klagen.



Enkel intellectuelen,  
Wat zou dat gauw  
gaan vervelen!  
En in club van kunstenaars,  
Laat God ons  
daarvoor bewaren.  
Weet je wat ik  
't liefst zou wensen?  
Allemaal gewone mensen!

Weinig zeggen  
uren praten...  
da's het vak van politiek.  
Weinig wol,  
luidruchtig blaten;  
keihard blazen, geën muziek!

Woorden worden  
daar gewogen,  
met accenten vecht men voort.  
't Is 'n oorlog  
van betogen  
op het slagveld van het woord!



Ik vrees dat eeuwig,  
eeuwig duurt...  
en eeuwig is zó lang!  
't kan niet worden  
bijgestuurd...  
en daarom ben ik bang,  
dat al wat onbereikbaar  
is...

en nooit geen einde neemt,  
iets blijft zoals  
Sint - Juttemis...  
Zo ver  
Zo vaag  
Zo vreemd ...





O land van kikkers  
en van koeien,  
Wat ooit het water  
overwon,  
waar gele boterbloemen  
bloeien.  
O, land van hei en  
horizon!

Dit beeld is echter  
aan 't verdwijnen,  
Zeer schrelijk, met  
de noorderzon.

De boterbloem is  
aan 't verkwijnen  
Wat welig tieret  
is het beton!



De postbode knijpt hem  
voor honden.

De peuter, die vreest  
Sinterklaas.

De bazen zijn bang voor  
de bonden.

De knecht is benauwd voor  
de baas.

De vrouwen zijn huiverig voor  
muizen.

t Begijntje is doodsbang  
voor bloot.

De massa die vreest  
ziekenhuizen

en iedereen is  
bang voor  
de dood!





Je leeft zó vluchtig,  
't gaat zó gauw,

't Is voor je 't weet  
bekeken.

Zó kus je nog  
de morgendauw,

Zó is de dag  
verstreken ----



Samen wandelen,  
samen schuilen.

Samen lachen,  
samen huilen.

Samen werken,  
samen spelen.

Samen garen,  
samen delen.

Samen anti,  
samen pro.

Samen zus,  
samen zo.

Samen goed en samen fout,  
Samen jong en samen oud!



Om 't elk  
naar maat te maken

Naar de zin  
van alleman:

Zijn onmogelijke zaken.

---  
Dus

begin ik er niet an!





Met mijn tong tot op mijn knieën ;  
Met 't zweet op mijn gezicht,  
Vecht ik tegen calorieën  
Worstel ik met mijn gewicht !

Heel de Zondag ga ik crossen,  
En ik banjier door de bossen ;  
Tot ik hard naar huis toe hol,  
Voor 'n dikke „Bossche Bol“

Toendertijd én tegenwoordig:  
in Verschil van dag én nacht,  
Iedereen werkt „witteboordig“  
en diploma's, dat is macht!

't Bestaan op zich,  
dat werd completer,  
maar ook haastig  
én verward.  
Heel veel dingen  
lijken beter,  
maar 't geheel  
is zonder hart.



Ik zat als jongetje van vijf  
wel eens aan Moeders koekjes  
Verstopte dan 't vege lijf  
in mij bekende hoekjes.  
Al had min Moeder me  
al gauw,

Ja voor ik dacht gevonden  
Had ik geluk, want  
het berouw, kwam...  
altijd na de zonde.





Te goeder vrouw  
is leuk en aardig  
Behalve als je  
boeven treft!  
Dan is te goeder  
vrouw lichtvaardig  
Als je dat maar  
op tijd beseft.



In overvloed vinden we:  
mensen, die schrijven,  
mensen, die liegen  
en mensen, die kijken.  
Mensen, die katten  
en mensen, die krenken,  
mensen, die allerlei  
onzin bedenken.  
Mensen, die 't weten  
en mensen, die haten,  
mensen, die zwijgen  
en mensen, die praten.  
Mensen, die vinden  
en mensen, die dolen.  
Pronkers en blikkers  
en hallevé zolen.  
Mensen met flair  
zijn er en met fatsoen.  
Doch schaars zijn de mensen,  
de mensen, die doen !



'n Huis dat lijkt zo vriendelijk  
Met 'n deur, die openstaat.  
Toont zich zo barmhertig,  
Als 't je zo maar binnen  
laat.

Dat elk huis 'n herberg was,  
Is niet meer van deez' tijd  
't Heeft alleen nog dubbelglas,  
't Gastvrijë is het kwijt.



Het lijkt heel ver,  
van wieg tot graf.  
Eindeloos karwei.  
Maar, goed bekeken,  
achteraf  
Is het toch vlug voorbij.

Van kind tot kerel  
lijkt n eind,  
Haast meer dan  
hemelsbreed.  
Maar 't is veel korter  
dan het schijnt,  
Je bent er voor je 't weet.

Ieder persoon heeft zijn  
„mitsen“ en „maren“

Het is gelukkig  
maar zelden perfect!

Stel, dat we allemaal  
engelen waren,

Braaf en voorbeeldig  
en uiterst correct.

Wat zou zo'n wereldje  
gauw gaan vervelen,

't Leven werd lüzig,  
langdradig en lauw.

Ik zou wel weten  
hoe het te verdelen

't Werd niet te zout,  
Maar toch ook niet  
te flauw!



Zo graag wou ik  
de wereld zien.

't Liefst naar  
verre streken.

't Alhambra en  
de Lohengrin,  
had ik zo graag  
bekeken.

Ik wou naar Londen  
en Parijs

Naar Kaapstad en d'Azoren...  
en 'k zou persé

tot elke prijs  
ins in de Eiffeltoren.

Naar 't Braziliaans

Carnavalsfeest

ging ik ten lange leste

Nu ben ik t'rug van weggeweest  
en... 'k vind thuis toch maar  
't beste !

Ik zou wel ins willen weten  
waarom zijn de wegen zo vol?  
Misschien omdat niemand wil lopen  
en iedereen auto's blijft kopen,  
misschien uit gewoonte?  
of gewoon voor de lol,  
Daarom zijn de wegen zo vol!

Ik zou wel ins willen weten  
waarom zijn de files zo lang?  
Misschien omdat niemand wil trampen  
zich liever in rijen laat klemmen,  
misschien zijn de mensen  
wel gek op gedrang?  
Daarom zijn de files zo lang!





Ongeveer het ergste  
wat bestaat,  
dat is volgens velen  
toch wel trouwen.  
Slechts alleen zijn is  
nog erger kwaad.  
Dat is helemaal niet  
uit te houwen!



De school was in wereld  
van rust en van orde;  
in Plek, waar 't pril intellect  
werd gedrild.

Waar droom, fantasie  
en verbeelding verdorde,  
in Eeuwigheid aan dode stof  
werd verspild.

Je werd onderwezen  
in schrijven en talen;

Je werd er te binnenste  
buiten gekeerd,

in Som werd ontleed  
tot in tien decimalen

Maar, hoe je moest  
leven

Werd daar niet  
geleerd!





De hemel begint op aarde.  
Al lijkt 't soms in hel.  
Maar als je het aanvaardde,  
Dan komt de hemel wel.

De hemel begint beneden.  
Al lijkt 't soms van niet  
En ben je hier tevreden  
Heb jy 'm in 't verschiet!

De hemel begint hier onder,  
Al wordt dat vaak betwist;  
Geloof je in 't wonder,  
Dan kom je er, beslist!

Geluk is 'n bloemetje,  
heel vroeg in maart.

'n Winterse avond,  
bij de open haard.

Geluk is bij 't fietsen,  
de wind in de rug.

Of kringetjes spugen  
Omlaag, van de brug.

't Is houden van iemand,  
die veel om je geeft.

En blij zyn, dat je ademt,  
ja blij dat je leeft.

Geluk is keuree zyn;  
't zij rijk, 't zij arm.

Geluk is gewoon:  
niet te koud,  
niet te warm!



Het werd me zo  
terloops verteld:

Er was 'n kip in  
Barneveld.

--'n danig dolgedraaide--  
die tien maal daags  
'n eitje lei.

Maar... elke keer 't zelfde ei,  
omdat 't zo' hard waaide!





De rentenier vergeet z'n rente.  
De vagebond z'n vaag verdriet.  
Want, bij 't naadren van de lente,  
Dan tellen zulke dingen niet!

De bakker, die vergeet z'n  
krenten -  
Verkoopt daarom géén krenten -  
mik.

Maar bij 't naadren van de  
lente,  
Dan maakt geen mens zich  
daarom dik.

De filosoof z'n argumenten,  
Waaraan hij zoveel waarde  
hecht,

Zijn bij het naadren van de lente  
Zogoed als waard'loos, zo gezegd -

De meest onwereldse conventen,  
Bewoond door nonnekes, vroom en kuis,  
Zelfs daar vergeet men in de lente  
Voor eventjes het loodzwaar kruis!



Ik zing, zolang jij bij me bent  
M'n allerhoogste lied.  
En zo hou ik me overend.  
Want jij stilt mijn verdriet!

Zit ik soms op 't verkeerde spoor,  
Als jij gelooft in mij  
Dan kom ik 't allerergste door  
En klaar ik elk karwei.

Ik stel mezelf vaak de vraag,  
Hoe alles worden zou..  
Als jij, zomaar, vanaf vandaag  
Me niet meer hebben wou?

Als ik dan zeg „Min Zoetelief”  
„Ik kijk je nooit meer aan!”  
Hoop ik, dat jij me asjeblief  
Toch niet zult laten gaan!



Alle dagen Valentijn  
en altijd goede vrienden.  
En allemaal beminden;  
elkander goed gezinden.  
Wat zou het leven

zalig zijn,  
met iedereen goede maatjes  
Geen leger, geen soldaatjes  
Maar wel veel zonneschijn!

- Heel de wereld koek en  
ei,

Een grote vriendenmaatschappy  
Blanken, zwarten, eigen aan  
elkaar.

Elk met al op goede voet  
Sympathie in overvloed.

Heel de bubs één grote  
vriendenschaar

Gabbers, die elkaar 't beste gunnen.  
Zo' n samenleving moet toch kunnen!



Laat Londen met zijn Tower pronken—  
en Rome met zijn Vaticaan

Van mij mag de Vesuvius vonken  
en ik gun Luns zijn reukorgaan.

Laat Pisa met zijn toren pralen  
en Keulen met zijn ouwe Dom.

'k Gun Zanzibar zijn zonnestralen  
en elke honingbij haar blom.

Laat Brussel met zijn manneke  
prijken.

en Frankrijk met zijn Citroëns

Wij gaan toch met de palmen  
strijken:

Wij hebben de contente Mens!



Hoe kan ik ooit zeggen, dat  
wat ik bedoel?

'k Zou uit willen leggen,  
precies wat ik voel.

„Ik hou zo van jou, dat  
zijn enkel wat woorden

Die jy en ik wellicht  
al duizend keer hoorden.

Voor zo' n gevoel is  
de taal iets te schriel,  
Heeft wel genoeg body  
maar te weinig ziel!



Het lichterlaaie is gedaan.

Daar zal 'k aan moeten

wennen.

En uitgevlamd is de

vulkaan;

Dat wil ik niet ontkennen.

Het zal zo gauw niet

doven gaan.

en nog n tijdje roken.

Maar niet - zo neem 'k

tenminste aan

zo gauw nog overkoken!



De winter wit, de wolken wit  
De nevel, waar geen kleur in zit  
- is mogelijk nog witter.  
Er is geen witter wit dan dit  
De oostenwind waait bitter.

Alleen de sneeuw, die werd tot ijs  
is niet zo wit. maar ietwat grijs  
is hard, onvriendelijk, als ijzer  
Ik ga de deur uit voor geen prijs  
Nee, voor geen enk'le,  
'k ben wel wijzer.





In Dag of drie  
zweken -  
heeft veel meer  
succes -  
Dan maanden  
diëten  
uit doos of  
uit fles!



Het slechte nieuws  
gaat ons voorbij.

't Is 's anderdaags  
vergeten.

Vandaag met koppen  
in de krant.

en 's morgens weer versleten.

Het slechtste nieuws,  
is na 'n dag,

als nieuws voorgoed verlopen  
't wordt uitgekauwd, 't is waardeloos,  
daar kun' je niks voor kopen.

Als 't doek valt  
vroeg of laat,  
Over 'n zonnig leven;

Hoop ik  
dat me 't kattekwaad,  
Niet wordt aangewreven.

