

stank voor dank

Ruud v.d. Heijden
Nassastraat 7
5682 AD BEST
Tel. 04998-71759



Eens heb ik een meisje het fietsen geleerd
Gesjouwd en gezwoegd heb ik; alles ontbeerd
Maar toen ze het kon, o wat was ik ontdaan
Is zij met 'n ander uit fietsen gegaag 2x

Ook leerde ik eenmaal 'n meisje 'tbiljarten
Ik sloofde me uit en ik deed het van harte
Maar toen ze het kon hoefde ik niet meer mee
Ging zij met 'n andere man naar't cafe 2x

Zo kwam er ook eentje, het was niet veel later
Die wind wou gaan surfen maar bang was voor water
Al maakte ik haar kampioen op de plank
Ze leit mij op't droge, ik kreeg stank voor dank 2x

En toen kwam er een en die wou graag gaan tennissen
Gelukkig Tom Okker was een van m'n kennissen
Die leerde haar grandioos balletjes slaan
Maar toen ze het kon keek ze mij niet meer aan 2x

De een kon niet vliegen. 'n ander niet zwemmen
En eentje die wou zo graag ~~ijsberen~~ ~~temmen~~ ~~nummen~~
Ik bracht hen zo goed als ik kon alles bij
Maar toen ze het wisten vergaten ze mij 2x

Op't lest kwam er een die ik niks hoefde leren
Die wist me waarempel ook zo te waarden
Wij doen alles samen in goed overleg
Want zij gaat tenslotte niet meer van me weg (fade)