had eva van d'rappeltje
Ruud v.d. Heijde
Nassaustraat 7
5682 AD BEST



Het paradijs dat kennen wij alleen uit onze dromen We stellen het ons voor gewoon in onze fantasie Maar waar het ligt en hoe we er in godsnaam moeten komen Dat blijft voorlopig 'n onopgeloste theorie

Had Eva van d'r appeltje maar appelmoes gemaakt Dan zaten we niet met de gebakken peren Had Eva toendertijd haar bellefleurtje maar bewaakt Dan hoefden we 't paradijs niet te ontberen

Maar Adam wou perse 'n keertje in de appel happen Hij dacht: zo'n geurig goudreinetje da's net iets voor mij Waarom toch maakte Eva van d'r fruit geen appelflappen Dan woonden wij nog in de hof van Eden; bloot en blij

Maar Adam kon gewoon niet van de bellefleuren blijven En hij kon de verleiding op de lange duur niet aan Hij liet zich door z'n dwaasheid uit het paradijs verdrijven En heeft zichzelf en daardoor ons de das ook omgedaan

Hij mocht daar in het paradijs van alle dingen eten
Behalve van de appels en daarom nam hij er een
En werd meteen op staande voet z'n lusthof uitgesmeten
Er kwam 'n hek en daar kon zelfs 'n kangoeroe niet overheen