

Blij met jou

Ruud van der Heijden

Ik ben zo blij met jou,
 met die lach in jouw sprankelende ogen.
 'kVond me terug bij jou,
 door die blik zijn m'n zorgen vervlogen
 Elke dag is 'n fonkelend festijn
 Uur na uur een en al zonnenschijn,
 waar geen zinnige woorden voor zijn,
 jij gaf mij opnieuw rust en m'n leven weer zin.
 Bij jou ben ik pas blij,
 jij bent die een, die m'n tranen kan drogen
 Daarom blijf jij voor mij,
 steeds m'n lief, met die zon in je ogen.

Ik ben zo blij met jou,
 met die lach in jouw sprankelende ogen,
 'kVond me terug bij jou,
 door die blik zijn m'n zorgen vervlogen.
 Al m'n dagen die deel ik met jou,
 met m'n prachtige schat van 'n vrouw,
 omdat ik toch zo veel van je hou.
 Jij gaf mij het gevoel, van onmisbaar te zijn.
 Bij jou ben ik pas blij,
 jij bent die een, die m'n tranen kan drogen.
 Daarom blijf jij voor mij,
 steeds m'n lief met die zon in je ogen.

